

1/9 1964

Kyligt trots värmetopp

Nordmaling (VK) Årets sommar, om man räknar med månaderna juni, juli och augusti, har varit en grad kallare än normalt. Medeltemperaturen för de tre månaderna, för sista tio åren, ligger vid 14,3 grader. Motsvarande siffra för årets tre månader är 13,4 grader. Man kan nog utan överdrift tala om en synnerligen blek sommar.

Och den avslutande augustimånaden är inget undantag. Även här blev medelvärdet en grad lägre än vad som är normalt för årstiden, eller 13,6 grader mot normala 14,4. Däremot har nederbörden varit rätt normal. Man får nämligen komma ihåg att augusti som regel är en blöt månad. Medelvärdet för senaste

tioårsperioden är 88 millimeter. I år har vi fått 99. Med andra ord något i överkant. Siffrorna är hämtade vid flygets väderleksstation i Nordmaling. Där man för övrigt kunnat avläsa sommarens varmaste dag, plus 24 grader, så sent som den 8 augusti. Kallast var det natten mot den 16 med en minusgrad.

1/9 1964

G. A. Näslund, Nordmaling. På Umeå lasarett avled natten till onsdag direktör Gustaf Adrian Näslund, Nordmaling. Han var nära 72 år och svägers närmast av maken Anna, f. Brännström, svåger, svågerson och syskonbarn.

Han var född i Håknäs och uppförde 1924 en större affärsfastighet i Nordmalings samhälle där han året därpå startade järnaffär. En rörelse som utvidgades och 1935 kompletterades med en affär i Bjurholm. Strax före krigsutbrottet, då rörelsen var som störst, hade han 23 anställda. I slutet av 1950-talet började han som bilförsäljare och hade bilaffärer både i Vilhelmina och Dorotea. Samtidigt avvecklade han undan för undan rörelsen inom järnbranschen. 1960 sålde han rörelsen i Bjurholm och två år senare avvecklade han även företaget i Nordmaling.

G. A. Näslund var även kommunalt intresserad. Han tillhörde kommunalfullmäktige, var ledamot och ordförande i skolestyrelsen och dess ekonominämnd. Han var ordförande i kyrkogårdsnämnden och luftskydds-föreningen. Verksam var han även inom Nordmalings kyrkobrodrakar liksom inom Odd Fellow-rörelsen. Sportfisket ägnade han stort intresse, bland annat som ordförande i Hynghelsböle fiskevårdsförening.

Näslund var aktiv och framgångsrik som affärsman. Han hade en fantastisk energi och sparade aldrig sina krafter, inte ens sedan han passerat de 70-åren. Det är många i Nordmaling som kommer att sakna honom.

3/9 1964 H. B.



DÖDSFALL

Rickard Forsberg, Olofsfors. På Nordmalings sjukstuga avled på tisdagen förra smeden Rickard Forsberg, Olofsfors bruk, Nordmaling. Han var 81 år och sörjes närmast av maken Elin, född Holmlund, samt sönerna reparatör Bertt Forsberg, Rundvik, svetsaren Ossian Forsberg, Levar, och svetsaren David Forsberg, Olofsfors bruk, svärdöttrar, barnbarn och ett flertal andra anhöriga och den stora allmänheten på det gamla bruket.

Rickard Forsberg tillhörde den gamla stammen av brukssmeder. Han var född på bruket och fick som liten pojke de första kontakterna med brukets smidearörelse. En kortare tid var han anställd vid jordbruket där han även provade på kuskyrket men i övrigt var det kätting- och manufakturmedjan för hela slanten. Han var en mycket skicklig yrkesman, en verkligt gedigen person som helt ägnade sig åt förvärsarbetet, hemmet och familjen. För helgdagens vila hade han dock respekt och han var en säker kyrkobesökare. De sista åren av hans levnad har hälsan vacklande.

3/9 1964



Urspårning vid Nyåker

En vagn i ett södergående godståg hoppade tidigt på onsdagsmorgonen av spåret vid utfarten från Nyåker. Tursamt nog hade tågsättet, efter stopp i Nyåker, endast en fart av ca 15 km och kunde bromsas upp efter 20-30 meter. Vagnen, som gick närmast loket, vältte och dess last av blå två tunga transformatorer kastades av.

Hjälptåg sändes ut från Vännäs. Efter drygt en timme var banan klar för trafik. Några större förseningar uppstod inte. Frånsett eventuella skador på transformatorerna blev de materiella skadorna ringa. Olyckan tros bero på att den 19 ton tunga lasten förskjutit sig.

3/9 1964

Lösa hundar orsakade fårmassaker i Gräsmyr

Lösspringande hundar anställde natten till måndagen en blodig massaker i en hjord på 10 får på den så kallade Hörnsjömyran. Två får hittades ihjälbitna. Ytterligare en tacka var vid liv men mycket svårt sargad och fick avlivas. Av de 10 fåren, som ägdes av hemmansägare Algot Engman, Gräsmyr, var det endast två som klarat sig utan skador.

Ett vitt och ett svart tackfår har man inte funnit och man befärar att de blivit skadade och förblött i skogen.

Björn är ju just nu en aktuell färdodare så långt ner som i Bjurholm, men i detta fall är det med största sannolikhet en eller troligast flera hundar som orsakat massakern. Fåren var inte inhägnade utan gick lösa med skälltackan och ett annat

får tjudrad. Det var stora fina får som gick förlorade och då de var helt oförsäkrade gör ägaren en ordentlig förlust.

Saken har polisanmälts och nordmalingspolisen är angelägen att komma i kontakt med dem som möjligen sett lösspringande hundar i trakten. Åkern där fåren betade ligger vid vägen Gräsmyr-Hörnsjö.

1/9 1964

1/9 1964

Min käre make
Direktör
Gustaf Adrian Näslund
* 7/9 1892 † 2/9 1964

har gått hem till Gud. Sörjd av mig, släktingar och många goda vänner.

Nordmaling den 2 sept. 1964.
ANNA NÄSLUND
Den avlidnes käraste bön:

O led mig med enkla och trygga ord
Var dag i ditt rike in,
Och lär mig att minnas, att denna jord,
Och icke blott himlen, är din,
Att här skall det provas, som värde fått,
Allt efter din strånghets lag:
Men mät mig, o Gud, med din mildhets mått,
En gång på uppståndelsens dag.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings kyrka lördagen den 12/9 kl 14.00. De som med sin närvaro önska hedra den bortgångnes minne inbjudes till församlingsgården efter jordfästningsakten.

Meddelas endast på detta sätt.

I stället för ev. blommor tänk på kyrkobroderns välgörenhet.

3/9 1964

3/9 1964

Min innerligt älskade make,
vår käre far och farfar
Rickard Anselm Forsberg
* 20/2 1883 † 1/9 1964

har i dag stilla insömnat i tron på sin Frälsare. Innerligt sörjd och saknad av mig, söner, sonhustrur, barnbarn, släktingar och vänner.

Olofsfors den 1 sept. 1964.
ELIN
Bernt och Margit
Ossian och Gerdy
David och Mildred
Barnbarnen

I Kristi sår jag somnar in,
De rena mig från synder min,
Ja, Kristi död och dyra blod,
Det är mitt liv min prydnad god.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings kyrka lördagen den 5/9 kl 15. De som med sin närvaro önska hedra den bortgångnes minne inbjudes till Församlingsgården efter begravningsakten.

I stället för blommor tänk på Svenska kyrkans mission.

3/9 1964

3/9 1964



3/9 1964

NYTT FROSTTÅLIGT 2-RADSKORN

Intressant odlingsprov i Nordmaling

Kommer den nya tvåradskornsorten Arla att bli en ny giv för Norrlands kornodlare. Efter att under flera år ha varit ute i fältförsök prövas i år Arla för första gången på en rad gårdar i vårt län. I Djupsjö, Nordmaling, har t ex bröderna Hilmar och David Dahlsfeldt sått 100 kg av det nya kornet och kommer att få betydligt bättre skörd av Arla än av Mari och Åsa.

Den 28 maj sådde Hilmar Dahlsfeldt Arla och Mari på ett fält med melantung jord. Arla har där gått till mycket bra och man kan se en markerande gräns där Mari börjar. Arla har verkligen välmatare ax, tycks inte ha lidit av frosten, och kommer att ge en mycket hög kornvikt. Halmen är något längre än Mari. Även Mari har gått till rätt bra. Har något längre ax men har moget betydligt ofjämnt. I år dominerar Åsa-kornet på de åtta tunnland bröderna sått men kommande år skall man gå in för mer av Arla.

— Vi som har haft Arla i försök nu under flera år tror att det kommer att bli ett bra korn för Norrland. Jag tror dock att tvåradskorn i allmänhet fördrar något mera än Lex Åsa korn. Framförallt är tvåradskornet mera känsligt för ogräs och skall man gå in för odling av Arla eller Mari bör ogräsbekämpning vara obligatorisk. Tvåradskornet har inte samma förmåga att ta överhand gentemot ogräs som sexrads-, sju- eller jordbruksinstruktör Dällvis Sjöström, Bjurholm.

— Sedan får vi även komma ihåg att både Arla och Mari går något senare än Åsa-kornet och jag tror inte att tvåradskorn överhuvudtaget är att rekommendera i byar som brukar vara utsatta för frost.

Anders



Bröderna Hilmar och David Dahlsfeldt, Djupsjö, tar en titt på sitt vackra välmatare Arla korn.

Byasågsbekymmer för nya eltaxan

De nya taxebestämmelserna för leverans av lågspänd elektrisk kraft, enligt de s k säkringstarifferna, ser ut att bli dödsstöten för våra byasågar. Det är i varje fall den allmänna uppfattningen bland sågägare, som endast driver sina sågar till "husbehovs", eller under cirka en vecka per år.

Byasågarna är oftast mycket gamla inrättningar, som byggdes för att försörja jordbrukarna inom byn med sågat virke för det dagliga behovet. Det rör sig oftast om några stockar per hemmansägare och år. Sågarna drevs gammalt tillbaka med vattenkraft, men undan för undan har drivkraften förskjutits till

förmån för den elektriska energin. Visst förekommer det på sina håll att man utnyttjar råoljemotorer, ja rent av traktorer, för drivkraften. Men det är nog mera sporadiskt. Enligt de hittillsvarande bestämmelserna har sågägarna betalat en mycket låg abonnemangavgift, oftast 18 kr per år, plus 25 öre kWh för uttagen energi. Från årsskiftet, då de nya säkringstarifferna kommer in i bilden, stiger abonnemangavgifterna kraftigt i höjden.

Statens vattenfallsverk tillämpar en övergångstaxa för de närmaste tre åren, men från 1 januari 1968, är man ifatt de ursprungliga bestämmelserna och då får en såg, som tex behöver 80 A som säkring betala inte mindre än 1.000 kr. I fast abonnemangavgift samtidigt som energiförbrukningen knäps ner till 7 öre/kWh. Motsvarande fasta abonnemangavgifter under övergångstiden blir för 1965 600 kr och för 1966 och 1967 780 kronor.

Annan drivkraft räddningen

Om de här sågarna skulle vara i drift en längre tid under året är det mycket troligt att de nya tarifferna inte påverkat energikostnaderna i negativ riktning. Men så är som regel inte fallet. Det blir oftast bara några dagar under året, som man sätter fart på maskineriet, för att såga sitt "husbehovsvirke". Med de här nya tarifferna kan en sådan uppläggning av driften inte ske, man måste slå igen sina små cirkelsågar eller också försöka med annan drivkraft.

VK har varit i kontakt med en del sågägare i nordmalingsbyarna och alla tycks vara av den uppfattningen att det blir punkt och slut med husbehovssägnarna.

3/9 1964 H. B.



Hemmansägare Gustav Robertsson i Djupsjö, Nordmalings socken framför sin byasåg.

+

Min älskade make,
vår käre far och farfar

**Jonas Arvid
Englund**

* 30/4 1887 † 4/9 1964

har stilla insomnat i sitt hem. Sörjd och saknad, men i kärt minne bevarad av oss, syskon, släkt och vänner.

Häknäs den 4 sept. 1964

LINDA

Gösta och Gullan
Lennart och Hope
Bertil och Ingegerd
Börje och Astrid
Barnbarnen

Se Jesus är ett tröstrikt namn
Och i all nöd vår säkra hamn
Igenom Jesus får vi nåd
Och finna på de bästa råd.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell söndagen den 13 september efter högmässans slut. De som med sin närvaro önskar hedra den avlidnes minne inbjudes till församlingsgården efter begravningsakten.

Meddelas endast på detta sätt.

3/9 1964

5/9 1964

Gammal man i Nordmaling gick vilse

Nordmaling (VK) En 67-årig pensionär Erik Bylin från Brunnsvyland utanför Örnsköldsvik har fått tillbringa två dygn ute i det fria innan han i medtaget tillstånd hitades på lördagen liggande i ett vattenfylt dike 300 meter från hemmet. Den gamle hade ramlat omkull och hamnat i diket och sedan inte orkat komma upp.

Hans svåra situation upptäcktes genom ett missförstånd av de anhöriga, inte förrän efter två dygn. I sitt omtöcknade tillstånd hade den gamle tagit av sig skor och strumpor. Natten mot fredag var temperaturen nere i en plusgrad och Bylin var svårt nedkyld när han påträffades. Han fördes till Örnsköldsviks lasarett i ambulans, där läkarna på söndagen förklarade att han klarat strapatserna förvånande väl och någon omedelbar fara för hans liv synes icke föreligga.



Vi räknar med att vara igång i de nya lokalerna inom 14 dagar säger försäljningschef Lars Öhberg (t. v.) till Nordmalings kommuns företagsnämnds ordförande red. H. Bylund och kommunalkamrer Harald Brännlund.

Fältet i Nordmaling får första industrin

En ny industri är i vardande i Nordmaling. Det gäller tillverkningar av hus- och maskpansvagnar med ett par företagsamma herrar från Örebro i förgrunden. Industrin placeras på flygfältet i Olofsfors och i en första etapp sysselsätter den 20 anställda, men herrarna bakom företaget räknar med en stark expansion inom de närmaste åren.

Nordmaling hade som bekant högtflygande planer på sin tid, då man räknade med att få Olofsfors flygfält till ett storflygfält för södra Västerbotten och norra Angermanland. Kampen som sträckte sig över en

femårsperiod, blev hård och stundtals bitter. Resultatet blev att statsmakterna byggde två nya flygfält, i Umeå respektive Örnsköldsvik, och där stod Nordmaling med ett jätteområde på drygt 80 hektar till synes utan uppgift.

Men det gamla ordspråket: "Intet ont som inte har något gott med sig" ser ut att bekräftas även i det här sammanhanget. Nordmalings kommun beslöt sig för att av staten förvärva flygfältet med byggnader. Kanske kände man också från statsmakthåll att man borde ge en hjälpande hand åt den som man tidigare "slagit" ned. Faktum är, att Nordmalings kommun fick så gott som hela området utan ersättning. Köpeskillingen kom att lyda på 20.000 kr och avser endast ersättning för själva hangarbyggnaden. Alla andra byggnader, stationsbyggnad jämte tre baracker sedan militärflygets tid, fick kommunen som tack för en god god kamp.

NYTT INDUSTRIOMRADE

Området ligger synnerligen lämpligt till för industriell utveckling med direkt anknäring till E 4 och nära centralorten Nordmaling. Det fanns ingen tvekan längre, fältet skall förvandlas till industriområde och kommunen har redan gjort mycket för att locka till sig intressenter. Det var nära napp på värvintern, men de planerna föll. Nu är det dock allvar.

Företagsnämndens ordförande fick under sista veckan i juli kontakt med

en företagare från Latorpsbruk utanför Örebro, fabriker Ivan Selg, tillverkare av hus- och maskpansvagnar med fabrik i Latorpsbruk. Fabriker Selg var intresserad av ett liknande industriföretag i Norrland och under den månad som följt på den första kontakten har planerna nu tagit fast form. Kommunalnämnden i Nordmaling beslöt enhälligt vid sitt sammanträde på fredagen att ställa lokaler till förfogande, i första hand hangar- och stationsbyggnad och i övrigt iordningställa lokalerna så att de blir passande för industriföretaget.

START DENNA MÅNAD

Försäljningschef Lars Öhberg vid Selgs Husvagnsfabrik AB förde personliga förhandlingar med representanter för kommunalnämnd och företagsnämnd på fredagen och man lyckades komma överens om väsentliga detaljer så att industriföretaget kan komma igång redan i mitten av september månad, då man räknar med att en del av arbetsstyrkan kan sättas i arbete.

Det är en bra början merar kommunalnämndens ordförande, riksdagsman Gunnar Rönnerberg. Vi väntar vi bara med största förhoppningar på nästa företagare. Vi har väldiga markområden och ytterligare lokaler att erbjuda. Någon rivstart i likhet med Airtacos flygin hopp 1955 räknar vi inte med, men på lång sikt kan det, om lyckan vill stå oss bi, bli en bättre rusch på fältet än vad Linje flygs Metropolitan kan åstadkomma.

7/9 1964

7/9 1964

Umeåföretag köper mark i Nordmaling

Nordmaling (VK) Då det nu är helt klart med kommunens äganderätt till markområdet mot nya E 4 i anslutning till södra infarten till Nordmalings samhälle, beslöt kommunalnämnden vid sammanträde på fredagen föreslå fullmäktige, att i första hand till Umeå bilkompani försälja ett område norr om infartsvägen omfattande c:a 10.000 kvm. för uppförande av verkstadbyggnad och bensinstation, samt att till Svenska Esso AB, för bensinstationsanläggning försälja ett område söder om infartsvägen.

Kommunalnämnden tillstyrker upprättat förslag, och som byggnadsnämnden för sin del tidigare beslutat godkänna, till bestämmelser och utomplansbestämmelser för strandområden inom Öre, Järnäs, Bredvik, Levar, Lögdeå, Rönnholm och Ava samt hela Öresund. Även området runt Mullsjön ingår i förslaget. Det innebär i stora drag att sommarstugebebyggelsen i fortsättningen kommer att regleras och bestämmas av myndigheterna.

Nämnden beslöt försälja bostadstomten no tre i kvarteret Rådjuret i Nordmalings samhälle till herr Olof Axel Lewander, Nordmaling.

Hälsovårdsnämnden vill sätta stängsel och inhägna praktiskt taget hela vattentäkten vid Floxen, som förser nedre kommundelen med vatten, men nämnden vidhåller sitt beslut att endast uppföra stängsel i begränsad omfattning mot landsvägen Olofsfors-Sunnansjö, samt att varningstavlor sättes upp.

Kommunalnämnden avslår framställning om kommunalt bidrag till skogsbilvägen Torsbacken-Torsjön, då vägen kommit till utförande innan bestämmelserna om kommunalt

bidrag trätt i kraft. Verner Johansson, Aliden, får 68 kr i kommunalt bidrag för utfört istandsättningsarbete på vägen AC 1927 inre Aliden. För enskilda vägen AC 675 B i Orrböle utgår endast tio procent i kommunalt bidrag då statsbidraget för ifrågasvarande vägföretag höjts till 75 procent. Nordmalings trädgårdssällskap får 150 kr för arrangemangen i samband med Trädgårdsförbundets länsårsmöte i Nordmaling instundande lördag.

Till stipendiat på kommunkursen i Medlefors folkhögskola utsåg kommunalnämnden byggmästare Sigvard Grundström, Lögdeå, med fru Elsie Forsberg, Rundvik, som ersättare.

Kommunalnämnden har intet att erinra mot övre norra postdistriktets förslag beträffande utbyte av poststationen i Brattsbacka mot postombud. Kommunalnämnden beslöt att skolan i Fällfors med tillhörande tomt skall försäljas enligt anbudsförordning.

En utökning av T1-arbetena, med röjning av strandområdet inom Nordmalings tätort, godkändes för en kostnad på 15.000 kr varav utgår statsbidrag med 50 procent.

7/9 1964

7/9 1964

60 år fyller den 9 september agenten Palmer Kassberg, Nyåker.



Han är född i Nyåker. Under uppväxtåren var han sin far behjälplig med dennes åkerirörelse, som på den tiden bestod av hästskjutsar. Bland annat gjorde han en mångfald hästforor på Nordmaling, Bjurholm och Fredrika. Fadern, som var en mångsidig herre,

sysslade även med målningsarbeten. Yrket gick i arv, och Palmer sysslade ett tag med målningsarbeten. Han deltog även på sin tid i masonitlastningen i Nyåker innan han i slutet på 1940-talet började med agenturrörelse med Vilhelmina som bostadsort under ett tiotal år. I fritid var han även en uppskattad herrfrisör. Nu har han återbördats till sin födelsbygd, Nyåker. 8/9 64

8/9 1964

I Nordmalings kyrka jordfästes på lördagen förra smeden Rickard Forsberg, Olofsfors. Officiant var komminister Sigvard Spinnell.

Vid graven talade äldste sonen reparatör Bernt Forsberg, Rundvik, för de närmast sörjande. För släkten talade bl a svägerskan fru Selma Forsberg, Olofsfors svågern Bernhard Holmlund, Umeå, målariarbetaren Ernst Jonsson, Nordmaling, fabriksarbetaren Alfons Forsberg, Lögdeå, och fru Elisabet Strömberg, Olofsfors. För Olofsfors bruk talade kamrer Karl Hörnström. Pensionären Elof Norgren, Olofsfors, talade för grannarna och vännerna. 8/9 1964

8/9 1964

**SKOLRESERVOAR
PENNAN** med

**5 ÅRS
SKRIFTLIG
GARANTI**

Nr 407 Kr 8:50
Öppet stift
Kolvyllning



Nr 112 Kr 9:50
Inbyggt stift
Kolvyllning
eller
bläckpatron

**ETT SKOLEXEMPEL
PÅ EN BRA PENNA**

Liberty

Finns i bok- och pappershandel
samt specialaffärer.

**Fabr. AB GEORG ANDERSEN
Hälsingborg**

8/9 1964

8/9 1964

Tjuvar i Nordmaling

Nordmaling (VK) Bilar parkerade utanför Gulfs bensinstation samt utanför Umeå bilkompani i Nordmaling hemsöktes natten mot söndag av tjuvar, med särskilt intresse för strålkastarlyktorna. Det var sammanlagt tre bilar som plockades på sina strålkastarutrustningar. Det är inte första gången som förseelser av den här arten blivit kända av polisen, som nu är intresserad komma i kontakt med folk som sett eller hört något som kan leda till tips i sökandet efter de skyldiga. 8/9 1964

8/9 1964



Pastorpar lämnar nordmalingsbygden

Avskedsmöten och samkväm har avlöst varandra inom Nordmalingskretsen den gångna veckan, med anledning av att pastor Lars-Ingemar Jerkeby slutat sin tjänst som pastor och föreståndare för kretsen. Han reser på måndag till Tranås i Småland för att där tjäna som ungdomspastor.

Den sista offentliga avskedshögtiden ägde på söndagsaftonen rum i Kråkens missionskyrka. Såväl kretsen som grannförsamlingarna var väl representerade. Pastor Jerkeby har i två års tid tjänat som pastor och föreståndare för Kråken, Nordmaling, Hummelholm och Nyåker. Fru Hill-Britt Jerkeby har under samma tid haft tjänst som sjuksköterska på Nordmalings sjukstuga. De har gjort sig allmänt uppskattade och värderade, vilket kvällens många tal gav belägg för.

Högtidens ledare pastor Robert Redstig tolkade pastorskårens tack för god gemenskap samt framförde älsningar från distriktets församlingar. Dessutom talade Evert Lindberg, Vitvattnet-Brännland, Henrik Eriksson, Hummelholm, John Asberg, Kråken, Edla Seleborn och Maurits Forslund, Nyåker, Lennart Karlsson, Nordmaling, Leonard Söderberg, Bratfors, Rudolf Bergström, Hörnsjö och Erik Fredriksson, Vännäs. En högtid som kvällen före hade ordnats i Kråken för särskilt inbjudna inom kretsen, leddes av pastor Egon Wärmedal, Hörnsjö. I samkvämet blev det många vackra avskedsgåvor. Liksom på söndagsaftonen förekom många tal. Sist talade pastor Jerkeby och uttryckte sin tacksamhet för gott samarbete, och för de många hedersbevisningar han fått röna.

En övningstorped värderad till ca 135.000 kr har bärgats av fiskaren Evert Enbom, Enånger, och hans 16-årige son. Övningstorpeden tillhör kustflottan som förlorade den under övningar utanför Hälsingekusten nyligen. Bärningen skeddes utanför Agön och torpeden bogserades till Hudiksvall varifrån den med biskall föras till Stockholm. 9/9 64

9/9 1964

Pastor Robert Redstig tolkar pastorskårens tack för god gemenskap, samt framför hälsningar från distriktets församlingar till pastorparet Hill-Britt och Lars-Ingemar Jerkeby.

60 år fyller den 10 september lantbrukaren Vilhelm Öberg, Grannäs, Mjösjöby.

Han är född i Fällfors, Norrfors. 1935 förvärvade han ett småbruk i Grannäs som han sedan brukat. Hans främsta sysselsättning vid sidan av lantbrukets skötsel är skogsarbete där han gjort sig känd som en duktig körare och huggare. 1932 gifte han sig med Hilma Skarin från Norrbyn och i deras äktenskap har fostrats nio barn.

Sedan många år är Vilhelm Öberg medlem i Norrfor-Mjösjöby slottförsamling.

9/9 1964

9/9 1964

Vital hustomte i Olofsfors



Edvard Bäcklund har ungefär 100.000 små skogsliv att pyssla om.

SEDAN TIO ÅR TILLBAKA har Nordmalings ångsågs AB på sin plantskola på bruksheden i Olofsfors haft Edvard Bäcklund, Nordmaling, som hustomte. Han är en glad fyr - få torde ha sett honom ledsen. Han tar livet med ett leende.

Men det är inte för att livet har varit speciellt mildt fram med honom. Sådan är hans natur. På fredag fyller han 70 år. Han föddes i Långbäcken, Fredrika. Där hade föräldrarna ett hemman och detta kom

Edvard i sinom tid att överta. Men sjukdom kom emellan. Han sålde hemmanet till en fosterson. 1951 flyttade han till Jansmark. Var där i fyra år för att sen bli "överlärare" i Hyngelsböle nedlagda skola. 1959 kom han till Nordmaling.

I 55 ÅR HAR EDVARD arbetat åt Nordmalings ångsågs AB, huggit och kört timmer - nästan så att hjärtat stannat.

- Jaha jag lider av hjärtfel, säger Edvard. Men det kan man inte se.

Han tycks må jättegott där han går och pysslar med sina hundratusentals skyddslingar. Ser bland annat till att de inte behöver törsta och håller ogräset på avstånd.

Humöret är som sagt prima på denne vitale 70-åring som inte alls vill sluta sitt dagliga knog på sin luftiga arbetsplats. Han trivs med sitt jobb och vill fortsätta att verka för att förse bolagsskogen med planter som skall ge massa och livsbestingelse åt kommande generationer.

Anders

10/9 1964

10/9 1964



Makarna Allerth med sin fem månader gamla dotter, Helen.

Missionärspår från Nordmaling till Brasilien

Nordmalingsfamiljen Gregor Allerth står i begrepp att lämna Sverige för den närmaste sexårsperioden. De skall fullgöra sitt uppdrag som missionärer i Brasilien. Den 29 september går de ombord på det fartyg i Köpenhamn, som efter en tre veckors lång atlantfärd, sätter av familjen Allerth i hamnstaden Santos. Sedan går färden förbi Sao Paulo till staden Campinas, där de får tillbringa första året i det främmande landet.

Gregor Allerth, som är 25 år, kom 1947 till Sverige som flyktingbarn från Tyskland, närmare bestämt Köln. Han stannade kvar i Sverige hos sina fosterföräldrar i Arboga. Fosterföräldrarna var baptister och Gregor valde att följa deras väg och viga sitt liv åt den religiösa verksamheten. Han studerade vid baptisternas bibelskola i Örebro och sedan följde två studieår vid Örebro missionsskola. Här träffade han samman med sin blivande maka, Marie Lindberg från Lögdeå i Nordmaling. Hon hade redan som 14-åring beslutat sig för att bli missionär och målet var hela tiden Brasilien. Nu kommer hennes framtidsdröm att förvandlas till verklighet. Förra året förenade det blivande missionärsparet sina livsöden och med på resan följer nu också en tredje familjemedlem, fem månader gamla Helen.

Första året i Campinas kommer makarna Allerth att uteslutande ägna sig åt studier i det portugisiska språket. På missionsfältet kommer Allerth att få god nytta av sitt ursprungliga modersmål, tyskan. Distriktet räknar nämligen många tysktalande. Efter sex år får de hempermission för avkoppling och evangeliskt arbete i hemlandet Sverige. Om allt går efter beräkning blir det nytt kontrakt för Brasilien efter 18 hemmamånader.

Makarna Allerth ser med tillförsikt fram mot den kommande arbetsuppgiften. De är medvetna om svårigheterna, men de vill göra en insats för den kristna verksamheten i ett land som har stora motsättningar och svåra problem. Vid ankomsten till Campinas kommer de att hälsas välkomna av ett annat missionärspår från Nordmaling, nämligen Assar och Kerstin Berggren från Bergsjö, som reste samma väg för sex månader sedan.

H. B.

10/9 1964

10/9 1964

Krönika från Nordmaling

VÄSTERBOTTENS TRÄDGÅRDSFÖRBUND håller på lördag årsmöte i församlingsgården under ordförandeskap av landshövding Filip Kristensson. Ett 70-tal ombud är kallade. Nordmalings trädgårdssällskaps ordförande hemmansägare Albert Abramsson, Gräsmyr, väntar att minst ett 100-tal skall komma till stämman. Förutom gästande trädgårdsvänner är alla medlemmar i Nordmalings trädgårdssällskap välkomna. I programmet ingår bl a utdelning av medaljer, föredrag av trädgårdskonsulent Erik Brundell samt excursion.

ARETS ALGJAKT har givit skiftande resultat. I Ava t ex fick man första jakt dagen inte ett enda djur. Det lär vara 21 år sedan en sådan malör inträffade för jaktlaget. På tisdag fick man två älgar och dessutom har man licensjakt på Drivan. Av kustbyarna lyckades man bäst i Kräken. Där fällde jaktlaget - sju man - sex granna djur, tre av varje. I den betydligt större grannbyn Järnäs fick man fem och det betecknas som dåligt. Aspeå laget fick sju älgar medan t ex Lögdeå, Levar, Brattfors, Örsbäck, Norsjö, Grönäs fick nöja sig med två. I Bredvik, där man brukar skjuta mycket älg fick man i år endast en och samma resultat blev det på Kronön. Rönholm blev helt utan. Mo jaktlag fick tre.

Det synes som om tillgången i år har varit något mindre än under tidigare år. Möjligen kan det dåliga vädret under första jakt dagen på allmän tid ha bidragit till det något sämre resultatet.

Men jaktlyckan varierar som bekant. I Brattsbacka och i de stora skogarna däromkring anser man att det varit nog så bra detta år. Där om vittnar även avskjutningen. Byns tre jaktlag fällde sammanlagt åtta djur.

Den nära nog riksbekanta älgkon i Rundvik, som i fjol hade trillingar och i år tvillingar, lär ha klarat sig. Den hade sökt sig till marker där ingen jakt pågick. Det blir intressant att se om den även kommande vinter kommer att invadera Rundviks samhälle.

BASTUVANNERNÄNNA i Nordmaling gnydde under augusti för att skolstyrelsen inte öppnade den nya fina bastun. Nu finns dock chansen att bada bastu i och med att skolan har börjat.

Dessutom anser en del att badet bör vara öppet mera än två kvällar i veckan - torsdag och fredag - och att det är för dyrt att bada i Nordmaling. Att bada kostar två kronor, för handduk tar man 50 öre extra. Under den tid Röda korset drev sin bastu kostade badet med handduk 1,50. Som jämförelse tar man t ex Robertsfors. Där kostar det två kronor att bada. Då får man handduk och har även rätt att använda den fina simbassängen.

- Vi kan inte ha badet öppet under skoledigtid, säger skolstyrelsens ordförande nämndeman Sigfrid Nilsson, Levar. Och vad sen priset beträffar är det en betydande kommunal subvention även med ett pris av 2,50.

Till detta kan väl sägas att även de som klagat över priset är medvetna om att det kostar mycket att hålla badet och framförallt sporthallen igång. Trots detta kan det ifrågasättas om det är riktigt att sätta ett så pass högt pris att det avskräcker. Badet och sporthallen är ju byggda med skattebetalarnas pengar - för skolans räkning - och om sen den som uppskattar bastubad skulle få en liten kommunal subvention, innebär det säkerligen ingen större summa i hela ekvationen. Alla får vi ju slutligen betala hela kalaset!

11/9 1964 Anders

60 år fyller den 11 september fru Helga Viktoria Karlsson, Rundviks-
verken, maka till bergsprängaren Elov Karlsson.

Hon är född i Trehörningsjö men har varit bosatt i Rundvik, och har som sådan varit mycket uppskattad. Motgångar har inte saknats. Hon förlorade sin förste make medan barnen var små och fick ensam ta ansvaret för familjen. Hon är uppskattad som medmänniska och kamrat.

10/9 1964

70 år fyller den 12 september fru Henny Alfrida Andersson, född Norberg, Tallberg, Nyåker, maka till förre hemmansägaren Oskar Andersson.

Hon är född i Tallberg. Efter giftermålet har hon helt ägnat sig åt skötseln av hemmet och omvårdnaden av de sina. Makarnas jordbruk ägs numera av ende sonen. För sina år är fru Andersson pig och vital.

11/9 1964

Nya byggen får starta i Nordmaling

Nordmalings kommuns byggnadsnämnd gav vid sammanträde på torsdagen Frans Sandström, Mullsjö, byggnadslov för uppförande av två egnahem på tomterna 3 och 4 i kv Gäddan i Nordmaling. Vissa ändringar föreslås.

Esso service, Nordmaling, fick byggnadslov för omändring av fasad på servicestation i Nordmaling. Gräsmyrs betongvarufabrik erhöll byggnadslov för utbyggnad av industrilokal i Gräsmyr och John Jonsson, Nordmaling, byggnadslov för garage i kv Väduren.

Nämnden hade inget att erinra mot att Vännäs kraft får placera basstation för bilradio i nya vattentornet i Nordmaling.

Bror Norman, Nordmaling hade ansökt om att få bygga sportstuga vid Krikeviken, Järnäs. Nämnden tillstyrker.

I stat för år 1965 upptogs 49.000 kr mot årets 23.950. Højningen ansågs motiverad på grund av det stadsplaneförslag som är under utarbetande och ökad löpande detaljplanering samt att Rundviks municipalsamhälles byggnadsnämnd kommer att upphöra från nyåret och alla byggnadsärenden inom kommunen därmed kommer att behandlas av en byggnadsnämnd mot tidigare tre.

11/9 1964



Ett nytt sätt att göra saft. Den ska vridas fram, och "vriden" saft ger mera vitaminer och bättre resultat. Det är fruarna Viola Eriksson, Mo och Ellen Arvidsson, Hummelholm, som vrider under överinseende av skolkökslärare fru Astrid Olofsson.

Husmoderskurs i Levar

En andra husmoderskurs, en veckokurs i skarven mellan årskurserna, har den här veckan hållits på Levar lantbruksskola. I fjol var det "fullt hus" på den här veckokursen men i år har intresset tyvärr visat en liten nedgång. Det blev ett 20-tal elever mot fjolårets 30. Kanske får man räkna med en omläggning nästa år så att den här studieveckan anslås åt utbildning av hemsamariter, framhåller rektor Barbro Åström.

Husmoderskursverksamheten av det här slaget sker i samråd och samverkan med hushållningssällskapet i länet och eleverna är spridda från Norsjö i norr, Gagnäs i väster och Nordmaling i söder, med tyngpunk-

ten förlagd till hemkommunen Nordmaling med dussinet elever. Studieveckan är intensiv och lärrik och omspannar många olika faktorer med aktualitet för husmödrar. Arstiden gör att trädgårdsprodukterna och konserveringen får största utrymme, och man har både konserverat och konsumerat grönsaker varje dag. Ett annat ämne som alltid fångar husmödrarna är slöjden. Inget undantag den här gången, och alla är nöjda och belåtna med kursen och arrangemangen. Tänk så mycket man kan få lära på en enda vecka och som man har nytta av för hela livet, kom det spontant från en av husmödrarna.

12/9 1964 H. B.

12/9 1964

50 år fyller i dag, måndag, torpägare Hans Jonsson, Hörnsjö.

Han är född i Anundsjö. Modern dog tidigt och därför blev han som tre-åring utackorderad till sina fosterföräldrar i Locksta, Nyliden. Arbetet i skogen började han med som 14-åring och har sedan dess varit mest anställd hos Mo och Domsjö. 1948 blev han Hörnsjö-bo och 1953 köpte han en torplägenhet. 14/9 64

14/9 1964

Kjell-Olof Olsson
Sotja Persson

Hörnsjö Umeå
14/9 64 Hägnäs den 12/9 1964

14/9 1964

Vinterarbete på länsvägar i Nordmaling

Nordmaling (VK) Omläggningen av länsvägen från Olofsfors till Norrfors, som påbörjades förra året, beräknas fortgå under instundande vinter i samma utsträckning som under den gångna vintern. Nu gäller det i första hand delen Klöse-Norrfors och för närmaste året har vägförvaltningen räknat med 3.400 dagsverken under vintermånaderna och 1.200 dagsverken sommardag.

I genomsnitt räknar vägförvaltningen med att kunna anställa 20-talet personer, varav 15 såsom hänvisade. Det gäller för oktober, november, december i höst och sedan under de närmast följande vintermånaderna efter nyåret. Under sommardag reduceras arbetsstyrkan till ett fåtal man. Det rör sig nämligen om en typisk form av beredskapsarbete.

Ytvattengrävningarna i Nordmalings samhälle kommer också, enligt uppgifter från vägförvaltningen, att fortsätta under instundande vinter. Det rör sig om sammanlagt 1000 dagsverken eller en arbetsstyrka på åtta till tio man.

14/9 1964

14/9 1964

80 år fyller den 15 september fru Matilda Lindgren, Nordanbäck, Nyåker, maka till framlidne hemmansägaren Artur Lindgren.

Hon är född Karlsson i Bjärten. Genom giftermål kom hon till Nordanbäck och har där utfört ett storverk som lantbrukarhustru. I hemmet har fostrats tio barn av vilka åtta är i livet. Hemmanet ägs numera av en av sönerna. Fru Lindgren är pigg och vital och omtyckt.

70 år fyller den 15 september före fiskaren Johan Isedor Sjöberg, Järnasklubb, Nordmaling.

Han är född i Salberg, Gideå. Till Järnasklubb kom han som helt ung och arbetade bla som flottläggare och skogsarbetare. Jämsides med dessa arbeten drev han fiske. 14/9 64

14/9 1964



Trots kylig sommar och frostnätter kunde makarna Ulla och Ivar Wiglöf, Ledusjö, visa trädgårdsvännerna prunkande blomsterrabatter och sammetslena gräsmattor.

Trädgårdsvännerna höll årsstämma i Nordmaling

Nordmaling bjöd på det allra vackraste höstväder när länets trädgårdsvänner på lördagen höll stämma i Nordmalings församlingsgård. Det var en lugn sammankomst. Ingen av de 70-talet ombud från länets 27 trädgårdssällskap hade något att erinra mot verksamheten och trädgårdsförbundets ordförande landshövding Filip Kristensson kunde snabbt klara av förhandlingarna. Vid den exkursion som sedan följde med besök i trädgårdar i Ledusjö, Rönnholm och Nordmaling visades prov på att man kan ha vackert i trädgården även om sommaren ur trädgårdsodlarsynpunkt har varit minst sagt miserabel.

Verksamheten har kostat 23.088 kronor och medfört en nettoförlust på 1.315 kr. Stadsträdgårdsmästare Holger Lithner, Lycksele, torkhusföreståndare Sigvard Andersson, Holmsund, och trädgårdsmästare Lennart Hammarstedt, Hörnefors, fick förnyat förtroende i styrelsen för två år framåt. Även arbetsutskottet bestående av landshövding Filip Kristensson, trädgårdsarkitekt Carl-Henrik Nordlund, Umeå och trädgårds-

mästare Lennart Hammarstedt, Hörnefors, med trädgårdsinstruktör Sigvard Fugelstad, Umeå, som sekreterare, omvaldes.

Västerbottens trädgårdsförbund har 11.540 medlemmar vilket är det högsta medlemsantal någon av landets länsorganisationer för trädgårdsodlare kan uppvisa. Antalet anslutna lokalorganisationer är 33.

Trädgårdspremiering i förbundets regi har genomförts i Bygdeå, Bys-

ke, Fredrika, Jörn, Skellefteå, Tärna, Umeå, Vilhelmina, Orträsk och Skellefteå stad. Sammanlagt premierades 133 trädgårdar.

Inom styrelsen pågår en utredning om möjligheterna att inom länet driva ett musteri för frukt och bär. Minst 20.000 kg bär och frukt anses behövt för att göra ett musteri lönande. Styrelsen fick i uppdrag

Forts. sista sidan spalt 1

Trädgårds... 14/9 64

Forts. från sid. 1

att fortsätta arbetet för att få igång en industri för tillvaratagandet av överskott på bär och frukt. Eventuellt kommer man att gå ut med andels- eller aktieteckning för att skaffa erforderligt kapital.

Storodlaren Albert Forsman, Backen, gav en känga till jaktvårdarna för att de utrotat för många kråkor. Detta har medfört, ansåg han, att trasten har ökat i oroväckande grad och nu gör stor skada på frukt och bär. Gör något för att utrota trasten, menade han.

Variera sortimentet i blomsterkollektionerna, önskade man från Skellefteå. Det är inte roligt att se samma blommor år efter år, ansågs det. Arbetsutskottet fick i uppdrag att utreda frågan.

Arsmötet avslutades med att trädgårdsmästare Erik Brundell, Luleå, gav en redogörelse för trädgårdsskötselns utveckling i Norrbotten och om hur trädgårdssällskapen arbetar däruppe.

I församlingsgården hade kyrkoadjunkt Alf Åberg hälsat välkommen på Nordmalings kommuns vägnar. Vid lunchen på Stora Hotellet var det hemmansägare Albert Abramssons tur. Han har i många år stått i ledningen för Nordmalings trädgårdssällskap som nu med sina 700 medlemmar är länets fjärde i storleksordning. När trädgårdsintresset var som störst i Nordmalingsbygden var sällskapet länets största med över 1400 medlemmar.

MEDALJUTDELNING

Vid lunchen utdelades trädgårdsförbundets bronsmedalj till två nordmalingsbor Ragnar Johansson, Rundvik, och Mac Landström, Nordmaling.

Ragnar Johansson, har varit medlem i trädgårdssällskapet i mer än 20 år och sedan 1951 revisor. Han är en intresserad trädgårdsodlare med speciellt intresse för fruktodling. Han har även ägnat sig åt biodling och därigenom främjat fruktodlingen i trakten.

Mac Landström tillhör också de gamla trogna medlemmarna. Han bekläder nu posten som kassör i Nordmalings trädgårdssällskap. Landström är en intresserad trädgårdsodlare. Sitt uppdrag i sällskapet genomför han på ett förnämligt sätt.

I två bussar och bilar fordes deltagarna genom ett höstfagert Nordmaling upp till Ledusjö där makarna Ulla och Ivar Wiglöfs förnämliga trädgård besågs. En trädgård som fick det allra bästa betyg för sina vackra blommor och sammetsmjuka gräsmattor. Rosor, storblommiga dahlor och lysemacia beundrades. Ivar Wiglöf är vice ordförande i Nordmalings trädgårdssällskap. Makarna har vid ett flertal tillfällen fått utmärkelser för sin trädgård.

Från Ledusjö gjorde man ett långt hopp vit Baggård, Sunanå, Olofsfors, Mo, Lögdeå till Rönnholm.

Där besågs makarna Märta och Roland Erikssons trädgård. En trädgård något mera lagd för bär och köksväxtodling. Blå hade fru Märta i år skördat över 300 liter jordgubbar.

Trädgården anlades på sin tid av makarna Anny och Theodor Eriksson. Efter det sonen Roland övertagit jordbruket har fru Märta till största delen skött trädgården. Blå har hon denna sommar ordnat en trevlig altan med stenpartier. Både

14/9 1964



— I Nordmalings kyrka vigdes på lördagen svarvaren Tore Hedin, Södertälje och stansoperatrissen Gun-Mari Holmgren, Södertälje, dotter till hemmansägaren Sixten Holmgren och hans maka Frida f. Karlsson, Hummelholm, Öreälv. Vigseln förrättades av kyrkoherde Ivar Svennas, Härnösand.

(Foto: André, Nordmaling)



(Foto: André, Nordmaling)

— I Nordmalings kyrka vigdes på lördagen skogsarbetaren Kjell Tors-tn Gustafsson, Bergsjö, Norrfors och kontoristen Astrid Marine Nygren, Umeå, dotter till hemmansägare Klas Nygren och hans maka Elsie f. Conradsson, Rönnholm, Lögdeå. Vigseln förrättades av komminister Sigvard Spinell.

15/9 1964

80 år fyller den 16 september förre hemmansägaren Gerhard Olsson, Nordsjö, Norrfors. Han är född i



Remmarn, Björna. 1911 gifte han sig och flyttade året därpå till Nordsjö där han inköpte hemmanet av Arvid Lundmark. Med obändig energi gick Olsson in för att förbättra sin egendom. Betydande arealer nyodlades och när han överlät jordbruket till två av sina söner hade

hemmanet mer än fördubblats. Hans lust och fallenhet för jordbruket visade sig för övrigt på olika sätt. Nya maskiner anskaffades vilket medverkade till att jordbruket kunde utvecklas snabbare.

Vintertid gjorde sig Olsson känd som en timmerdrivare av stora mått. Inom föreningslivet har Olsson bl a varit aktiv inom RLF som han kom med i redan när lokalavdelningen bildades i byn. Han har dessutom varit en trogen medlem och förespråkare för kyrkans missionsförening. Sedan jordbruket överläts byggde Olsson sig en stuga där han njutit sin ålderdom. Olsson har varit en god familjefar och har fostrat nio barn till dugliga samhällsmedborgare.

15/9 1964

I Nordmalings kyrka jordfästes på lördag direktör G A Näslund, Nordmaling. Kyrkan var vackert smyckad med blommor och levande ljus. Kören sjöng och kantor Brage Edström spelade. Officiant var kontraktsprosten Johan Hedquist och kyrkoadjunkt Alf Åberg sjöng begravningsmässan. Vid familjegraven nedlades en mycket vacker blomstergård. För den närmaste släktkretsen talade hemmansägare Oscar Forsberg, Bredvik och

folkskollärare Anders Lindgren, Skellefteå, för grannarna verkmästare Birger Fredriksson, för Hyngelsböle fiskevårdsförening Manne Persson, Rundvik. Oddfellow-logen no 93 Georg Carl von Döbeln, som tidigare med sorgförsbehängda vapen paraderat vid kistan inne i kyrkan, tog farväl vid den öppna griften med sedvanlig ceremoni och tal av kassören K G Wilhelmsson, Nordmaling och en insamling till förmån för kyrkobörodernas lutherhjälp gav ca 700 kr. Vidare framfördes avskedsord av konstnären Klas Engman, Angersjö. Vid en minnessammankomst i Nordmalings församlingsgård medverkade bland andra prosten Johan Hedquist.

— I Nordmalings gravkapell jordfästes på söndagen efter högmässan förre handelsresanden Arvid Englund Häknäs. Officiant var komminister Sigvard Spinell.

Tal hölls bl a av brodern f.d. predikanten Konrad Englund och predikant Jalmar Holmström, Häknäs.

15/9 1964

Penionärsträff i RUNDVIK

Folkskollärare GEORG ANDERSSON, Örträsk, talar över ämnet

FINNS DET EN KRISTEN POLITIK?

I RUNDVIK, ORDENSHUSET, onsdag 16 sept. kl 17.00

Den vackra färgfilmen om Västerbotten "Guld och gröna skogar" visas. Körsång, servering.

BUSS avgår kl 16.40 från Nordmaling över Olofsfors och Mo till Rundvik. Buss avg. fr. Åva 16.45 över Aspeå o. Lögdeå. — Välkomna!

— — — SOCIALDEMOKRATERNA

15/9 1964

Krönika från Nordmaling

DEN NYA INDUSTRIEN i Olofsfors, på flygfältet, börjar ta form. Fabrikör A Selg har anlänt, han kom på lördagen, och just nu är man i färd med att bygga om lokalerna och placera in diverse maskiner, mallar och redskap. Inom några dagar räknar man med att tillverkningarna ska kunna komma igång. Någon brist på arbetskraft är det sannerligen inte och arbetsförmedlingen har redan ett 50-tal som har anmält sitt intresse för den nya industrin. Inte fullt hälften av dessa kan komma ifråga i år. Men fabrikör Selg är optimistisk och tror på en utveckling i rätt riktning. Industritomterna vid E 4, i anslutning till Nordmalings södra infart, verkar också attraktiva och nu senast har en firma i Örnsköldsvik visat sitt intresse. Det börjar med andra ord ljusna en aning i lokaliseringsfrågan, även om det rör sig så sakteliga.

PÅ ARBETSMARKNADSFRENTEN ser det rätt bra ut, och när hösten och vintern kommer på allvar har man att räkna med beredskapsarbeten. Norrforsvägen beräknas komma att sysselsätta ett 20-tal man och vägförvaltningen signalerar vidare arbete för ett tiotal man i samband med ytvattengrävningar i Nordmalings samhälle. Vägföretaget Nordmaling-Rödviiken går a allt att döma ut på entreprenad i höst. Även om maskinerna i det senare fallet får utföra grovjobbet så bör det bli arbete för ca fyra man. Kommer därtill planerade va-utbyggnader i Nordmalings samhälle och för området ut mot Lögdeåskern. Nya pensionärs-hembyggen i Nordmaling och den fortsatta utbyggnaden asko llokaler-na i Nordmaling bör också ge syster-sättning åt större delen av byggnadsarbetarna.

För första gången på år och dag kan också Nordmaling det här valet uppvisa en lista med ett nordmalings-namn på första plats. Det är komminister Sigvard Spinell som toppar folkpartiets sk religiösa lista. Själv-fallet bör det ligga i nordmalingsbor-nas eget intresse att ge sitt stöd åt den egna kandidaten.

17/9 1964 H. B.

Nordmaling

Hur många mil har Ert kök gått? DAGS ATT KOMPLETTERA! **HELIFROST FRYSDOX**

Folk som lever bekvämt skaffar sig egen frys — gör NI?

Se Helifrost hos: **A. Wiglövs Elektriska** Tel. 103 22, Nordmaling

17/9 1964

De kristna inför valet

Inför brännande aktuella ämnen just nu talar komminister

SIGVARD SPINELL

i Norrfors

fredagen den 18 sept. kl 18.30 (obs. tid.). Lokal: Församlingshuset NORRFORS.

Kvinnodistriktets ordf. Sigrd Rudehed medverkar. K.D.S:are, socialdemokrater, centerpartister, kommunister och folkpartister.

fp VÄLKOMNA att fritt säga Edra **fp** åsikter i ett FRITT PARTI.

18/9 1964



Vagnarna, lastade med masonite och järn, tunga doningar, grävde ner sig i banvallen och blockerade linjen.

Tågurspåring i Nyåker Stambanan blockerades

Nordmaling (VK) Strax före kl 12 på fredagen spårade ett lokalt godståg ur vid norra utfarten av Nyåkers bangård. Sex godsvagnar lastade med masonite och järnskrot, gick av banan och borrhade sig delvis ned i banketten. Norra stambanan blev helt blockerad och resande med persontågen vid middagstid, både i nordlig och sydlig riktning, måste utväxlas med bussar mellan Nyåker och Vännäs.

Det var när ett antal godsvagnar skulle växlas in på huvudspåret som olyckan inträffade. Tåget höll dessbättre ca 30 km när vagnarna plöts-

ligt började hoppa på och bredvid syllarna. Sex av vagnarna hoppade av spåret innan lokföraren fick stopp på tågsättet. Det stod genast klart

Forts. sidan 17, spalt 1

Kds ställde inte upp i Nordmaling

Nordmaling (VK) Folkpartiets valmöte i Norrfors på fredagskvällen med annonsering om inbjudan även till andra partier för att dryfta spörsmålen om de kristna inför valet, samlade ett 35-tal deltagare och i stort sett saknades representanter för de andra politiska partierna liksom för KDS.

Man önskade tydligen inte ställa upp mot folkpartiets talesman, komminister Sigvard Spinnell. Något som han beklagade och särskilt då att man från KDS-håll inte önskade en debatt eller ett klarläggande i en fråga som för dem måste vara av allra största betydelse.

19/9 1964

Tågurspåring ..

Forts. från sid. 1

att man skulle få banan fri. Hjälptåg rekvirerades från Vännäs och sedan vidtog ett intensivt arbete, som i främsta hand inriktades på att få banan klar till snälltågen senare på kvällen. Såväl norr- som sydgående persontågen blev självfallet mycket försenade.

RÅLSBROTT ORSAKEN

Det kunde konstateras, att räls- var av på ett ställe. Det var just i en svetsfog som metallen brutits av. Inom SJs tedning var man också på det klara med att brottet troligen var den direkta orsaken till urspårningen.

TÅGKLART KL 17.40

Kl 17.40 på fredagskvällen hade man fått upp de urspårade vagnarna och linjen klar för trafik. Några timmar senare hade man även klart för tågnoten i Nyåker.

Några förseningar i snälltågstrafiken innebar därför inte urspårningen. Passagerarna på norr och södergående persontåg utväxlades med bussar. Rätt betydande förseningar drabbade däremot godstrafiken.

19/9 1964



Postmästare M O Gjerulf betraktar förödelsten.

Kupp i Olofsfors 10.000 tjuvbyte

Nordmaling (VK) Omkring 10.000 kr i kontanter stals vid inbrott i Olofsfors, Nordmaling, natten mot fredagen. Ur kassavalvet på Olofsfors bruks kontor tillgreps cirka 6.600 kronor samtidigt som postverket blev av med omkring 3.500 kronor ur sitt kassaskåp, inrymt i Olofsfors brukshandel, som är postombud.

Inbrotten upptäcktes när kassören vid Olofsfors bruk, Harald Uhlin, vid åttatiden på morgonen kom till

kontoret. På kamrerarens skrivbord stod en utdragen skrivbordslåda, nyckelskåpet var uppbrutet och de flesta nycklarna försvunna. I kassavalvet låg kassaskrin uppbrutna, bankböcker och andra värdehandlingar kringströdda. Allt var en enda oordning. Hr Uhlin slog genast larm, men troligen hade tjuvarna redan då fått minst fem timmars försprång.

Genom att bryta upp ett fönster på kontorets södra gavel hade tjuvarna berett sig tillträde till kontorslokalerna, och då hela byggnaden utgör kontor och inte har några bostadslägenheter kunde tjuvarna arbeta relativt ostörda. Utöver kassavalvet hade man även gått till angrepp mot ett par andra mindre kassaskåp, men där blev framgångarna negativa.

Forts. sidan 17, spalt 1

Kupp...

Forts fr. sid 1

FISKEKASSA LÄMNADES ORÖRD

Inne i kassavalvet hade Högåkers fiskevårdsförening sina kontanta tillgångar, drygt 700 kr. De förvarades i ett mindre kassaskrin tillsammans med en del andra mera privata tillgångar. Skrinet hade brutits upp och avdelningen för de mera privata tillgångarna var länsad, medan motsvarande sida i skrinet, som hyste fiskevårdsföreningens kassa, lämnats. Innanför det fönster där tjuvarna gått in i lokalerna fanns tydliga spår efter tjuvarna.

KASSASKAPET STALS

Till Olofsfors brukshandel hade tjuvarna berett sig tillträde genom att plocka bort ett butiksfönster. Här tog tjuvarna postverkets kassaskåp med sig, men lämnade brukshandelns då det tydligen var för tungt.

Inbrottet i bolagskontoret gav omkring 6.600 kr, därav drygt 200 kr som ägdes privat av kassören. Bankböcker, obligationer och aktier brydde man sig inte om.

Brukshandelns innehavare, köpman Hjalmar Elfving, har inte kunnat upptäcka ett något ur varulagret försvunnit. Här var det postverket som fick ta hela stöten. I postens kassaskåp förvarades omkring 3.500 kr i kontanter.

KASSASKAPET ATER- FUNNET

Nordmalings-polisen fann på fredagen kassaskåpet i skogen omkring en km från Olofsfors. Skåpet var uppskuret med en skärbrännare och länsat på pengarna. Någon närmare undersökning av skåpet har inte gjorts än.

Enligt postens kassaredogörelse försvann 3.450:68 med kassaskåpet. Av sedlarna var ett stort antal helt nya 10 kronors sedlar som fanns i obrutna förpackningar. Dessutom skulle ett antal nya 50 kr sedlar finnas i skåpet.

Sent på fredagskvällen meddelade landsfiskal Lennart Levander, Nordmaling, som har hand om utredningen att man ännu inte har några verkliga spår att gå efter. Polisen är tacksam få reda på personer som visar sig ha tillgång till nya sedlar och möjligen kan sättas i samband med stölderna.

19/9 1964

19/9 1964

Edvin Ohlsson, Nordmaling. Natten till tisdagen avled före byggnads- och skogsarbetaren Edvin Ohlsson, Levar, Nordmaling. Han var 66 år och sörjes närmast av fyra syskon samt syskonbarn.

Den bortgångne var född i Bergsjö, Norrfors. Till Levar kom han 1913 i samband med att fadern där köpt ett hemman. Från unga år hjälpte Ohlsson till hemma på gården samt arbetade tidvis i skogen. Han var även en tid anläggningsarbetare i Sundsvall. Mest har han dock arbetat i skogen samt i grovarbeten av olika slag. Under senare år har Ohlsson varit sjuklig.

23/9 1964

+

Vår broder
Edvin Olsson
* 11/1 1892
† 22/9 1964
har funnit vilan.
Levar, Nordmaling den 23/9 1964.
Syskonen.
Jordens oro viker
Döden allt förklarar

Begravningen äger rum i stillhet.

24/9 1964

Nordmalings-ting med trafikmål

Vid häradsrätten i Nordmaling stod på tisdag en person från Umeå åtalad för rattonykterhet och grov vårdslöshet i trafik. Han dömdes till 60 dagsböter.

I augusti förra året körde en person från Överhörnäs av E4 strax norr om Hörnefors. Bilen förvandlades till skrot och föraren, som var ensam i sin bil, fick söka lasarettsvård. Mannen i fråga luktade sprit och blodprovet på Umeå lasarett visade 1,27 promille. När olyckan inträffade var föraren, på grund av tidigare nattvak, uttröttad och åklagaren yrkade ansvar dels för vårdslöshet i trafik och dels för rattonykterhet. Föraren hade klen minne av vad som egentligen hänt vid tidpunkten strax före olyckan, då han drabbades av en spår hjärnskakning, men gjorde gällande att spritkonsumtionen på en restaurang i Umeå avslutats hela sju timmar före olyckan i Hörnefors och att olyckan sannolikt skulle ha berott på ett tekniskt fel i styrinrättningen. Dom meddelas den 29 sept.

24/9 1964



Herr Uno Sjöström, Norrfors, med maka Astrid, född Nordström, Norrfors. Vigseln förrättades i Bjurholms kyrka av kyrkoherde Erik Abrahamsson. (Foto Centrum, Umeå).

24/9 1964

DÖDSFALL

Tilda Forsberg, Långed. På Nordmalings sjukstuga avled på tisdag fru Tilda Eufrosyne Forsberg, Långed, maka till framlidne hemmansägaren Karl Gustaf Forsberg. Hon var 79 år och sörjes närmast av en bror före hemmansägaren Adolf Gustafsson samt syskonbarn.



Hon var född i Gideå församling, och kom tidigt ut i förvärvsarbete. 1912 gifte hon sig med hemmansägaren Karl Gustaf Forsberg. Hon ägnade sig helt åt hemmet och makarna utförde en idog insats som jordbrukare i bygden. Hon var varmt religiös och verksam inom EFS.

24/9 1964

Mest boss i årets korntork



30 TUNNLAND KORN och bland-säd sådde hemmansägare Enar Magnusson, Levar, i våras. Det artade sig bra och kunde ha blivit en rekordskörd. Men frostnätterna den 15 och 16 augusti blev katastrofala och Enar har nu liksom troligen de flesta bönderna här i länet fått inregistrera ett nytt bakslag.

— Det är en lätt vara, mest bara boss, säger Magnusson, som nu fyllt sin nya stora korntork med. I stället för att ta upp utrymmen i den redan förut trångbodda ladugården har Magnusson nämligen byggt en 14x9 meter stor torkklada för spannmål. Det är en tork av kallluftstyp med perforerad masonite som botten.

Med fläkt och övrig material räknar Magnusson med att ladan går lös på ca 10.000 kr även om han räknar låg arbetslön. Ladans är med genomkörning. Gången räknar Enar med att använda som uppställningsplats för maskiner.

Men i premiären blev det som sagt "mest boss'e" och det var ju synd.

24/9 1964

24/9 1964



Jordbrukets mekanisering tog kol på småsmedjorna

Västerbottensböndernas investeringar för maskiner i jordbruket är av betydande omfattning. Ekonomikonsulent Sven-Olof Myresten vid hushållningssällskapet beräknar återanskaffningsvärdet till 275 miljoner kr. Den årliga investeringen torde röra sig vid omkring 30 milj. kr. Inom länet finns en rad företag som tillverkar lantbruksmaskiner och tillbehör av vilka kan nämnas Ål6 maskiner i Brännland, Modigs i Umeå, i Lövånger görs vagnar och i Bullmark den kända Forsbergshacken för att nu nämna några.

Men något företag som tillverkar jordbearbetningsredskap finns oss veterligen inte. De många små smedjorna tid är förbi och smederna borta. Det är svårt i dag att få tag på någon som vill smida. Ätt få någon att "välla på" en plöghilt tex är i det närmaste omöjligt. Svetsning är tidens lösning.

I Nordmaling (se bilden) fanns i början av seklet en smedja som hade rullharvar, fjäderharvar och plögar som specialité. Smedjan drevs av en järnhandlare John Sjödin som då hade järnhandel i Nordmaling och senare i Skellefteå.

Avsättningen var åtminstone före första världskriget mycket god och upp till åtta mån arbetade i smedjan.

Men givetvis hade man problem. Allt tillverkades hantverksmässigt utan märkvärdiga maskiner. Fyra smeder stod dagen lång vid smidesstiden — arbetade som maskiner. Först 1913 fick man en röljmotor som drog flökt, fjäderhammare, smärgel och bormaskin. Smedjan hade då övertagits av smidesmästare Karl Käcksson.

FEM ÖRE TIMMEN

En som var med på den tiden är förre verkstadsägaren Albert Hallin, Nordmaling.

— Dagen efter konfirmationen började jag som passopp. Jag hade 5 öre timmen men var glad som en lärka att ha fått börja. Hade alltid ivrat för att få börja som smed.

Väst var betalningen urusel. Smederna hade 29,50 i veckan men det var ju trots allt rätt bra för den tiden.

Jag minns så väl, berättar Hallin, första julen. Då hade jag sparat ihop 11:50 som jag hämtade ut hos Sjödin. Det var mycket pengar för en 15-åring 1910.

100-tals harvar och plögar utfärdades under åren i Nordmaling.

Avsättningen var som sagt god. Med bit och järnväg smides de ut över hela Norrland. 1914 fick man elektrisk kraft till smedjan. Produktionen steg. Men så kom kriget emellan. Folk började få annat att tänka på. 1918 brann smedjan och omkringliggande gårdar ned efter att det tagit eld i tråksupplaget.

Karl Karlsson byggde en ny smedja — det som sedermera blev Motor-kompaniet. Där Gullf nu har sin servicehall är en kvarvarande del. Men någon riktig fart på tillverkningen av jordbruksredskap blev det aldrig på det nya stället.

Konkurrensen söderifrån blev för svår.

TRAKTORN DRAR MEST

I dag är situationen en helt annan. Nu köper man ingen harv för 60-kr. Dagens bönder får göra stora, ekonomiskt känbara investeringar för att hålla sig med moderna redskap.

Traktorerna drar de mesta pengarna. Motoriseringen av vårt jord- och skogsbruk har betytt en revolution och det är väl i dag ingen som vill tillbaka till den gamla strävsamma tiden.

Samtidigt finns det många som anser att det investeras allt för mycket i maskiner. Kan det norrländska jordbruket bära investeringarna? — Ja, det är ett tveeggat svärd. En ökad mekanisering leder till minskad sysselsättning och därmed behov av arbete vid sidan om, säger jordbrukskonsulent Martin Johansson vid hushållningssällskapet.

LOTTERI

Att få det norrländska jordbruket att gå bra, göra det lönsamt för dess brukare är en besvärlig ekvation. Bygger vi ut det till stora enheter, nationalisgar genom sammanslagning till stora brukningsdelar och inför allt

Bilden här ovan visar harv- och plögsmedjan i Nordmaling en vinterdag för 52 år sedan.

Från vänster ses smidesmästaren Karl Karlsson i järd med att sko åkare Wibergs häst "Lotta", smeden Emric Öberg, (numera boende i södra Sverige), smeddrängen Gustaf Norberg, smeden Gunnar Eriksson, (nu i Skellefteå), smeddrängen Albert Hallin, Ernst Wiberg, (hemmansägare i Könsa) och målarmästare J. A. Landqvist.

större, moderna maskiner minskas arbetstillfällena. Det blir än flera ledgårdar. Samtidigt blir det mera ett ekonomiskt vågspel för dem som satsar på jordbruket.

Se bara på årets kornskörd. Det verkar som att spela på lotteri. En dålig skörd 1962 och så nu igen.

Men hur underligt det än låter är väl främst bristen på arbetskraft som vingar fram de stora maskininvesteringarna.

För de större jordbrukarna torde det i dag vara nära nog hopplöst att tex få folk till att hässa och tröska korn på gammalt maner. Och om det skulle finnas tillgång på arbetskraft skulle det med nuvarande löner bli så dyrt att det inte finns några försättningar för att det skulle bära sig.

Samma sak gäller potatisodlingarna. De stora moderna helautomatiska maskinerna vinner alltmåra terräng. Härmedagen såg vi tre stora tyska maskiner gå norrut på järnväg. Var och en torde kosta närmare 15.000 kr.

Med odlarna är tvingade. Människan är av naturen lat. Få vill kröka ryggen och plocka potatis på gammalt vis.

Och visst är det riktigt att även norrländska bönder följer med i den tekniska utvecklingen. Återstår bara problemerna: att få det att gå ihop ekonomiskt.

Hur det sen kommer att gå att bevåra en levande landsbygd om det bara blir ett eller några stora jordbruk i varje by det är en annan stor fråga som politikerna får brottas med.

24/9 1964 Anders

Gerhard Olsson, Norrfors. I sitt hem i Nordsjö, Norrfors, avled på onsdag f. hemmansägaren Gerhard Olsson. Han var 80



år och sörjes närmast av hustrun Kristina f. Wiklund, sju barn, svärdöttrar, svärsöner, barnbarn samt en broder.

Han var född i Remmarn, Björna socken. 1911 ingick han äktenskap och påföljande år flyttade han till Nordsjö där han förvärvade get hemman. Han lade ned ett outhärligt arbete på ett förbättra och tvidga sin egendom och när han verlämnade arvet till ett par av sönerna var jordbruket mer än förubblat.

Olsson var aktiv som föreningsman och med i ortens RLF-avdelning sedan starten. Han var också yrkligt intresserad. 25/9 1964

25/9 1964

70 år fyller den 28 september förre stuveriarbetaren Emil Beccau, Nordmaling.



Beccau tillhör de vittberesta här i landet. Han är född i Nordmaling och där bor han nu på äldre dar, men dessförinnan seglade han över praktiskt taget alla världshaven. Efter studier vid handelsskola blev han sjöman vid tidpunkten för första världskriget. Fartygen förde honom

så småningom till Australien, där han mönstrade av och bodde i åtskilliga år. Han sysslade med litet av varje där ute, bland annat kanguru-jakt. Efter hemkomsten till Nordmaling startade han affärsrörelse i specebranschen. Sedan blev det olika arbeten, bland annat var han en längre tid med i arbetarkåren vid hamnen i Nordmaling. 26/9 1964

26/9 1964

Ester Nordgren, Gräsmyr. På Umeå lasarett avled på fredagen fru Ester Nordgren, född Ohlsson, Mullsjö, Gräsmyr, maka till förre hemmansägaren Bernhard Nordgren.



Hon var 61 år och sörjes närmast förutom av maken, av barnen, Ernst ingenjör, Stockholm, Cecilia, översköterska på tandläkarhögskolan i Umeå och maka till ingenjör Bengt Jonsson, Ragnar, hemmansägare, Mullsjö och Bengt, kraftverks-

maskinist, Midskog, svärdotter, svärsöner och barnbarn.

Fru Nordgren var född i Balsjö, Bjurholm. I unga år kom hon i sömmerskelära och var bl. a. en tid anställd vid en syateljé i Umeå. Hon kom sen till Brotorps herrgård i Östergötland som hushållsfru och var där ett par år. 1927 gifte hon sig och fick ett stort bondehem att sköta. I Mullsjö har den bortgångna gjort sig känd som en synnerligen duktig kvinna och en glad och gästfri värdinna. Mullsjö lutherska missionsförening har hon tillhört alltsedan hon kom till byn och har varit ledamot i dess styrelse. Fru Nordgren har dessutom bl. a. varit ledamot i styrelsen för Nordmalings högerkvinnor och under en tid föreningens kassör. 28/9 64

28/9 1964

Lögdeåbo vållade oro och sjöalarm

27-åriga fabriksarbetaren Ove Eriksson, Mo, Lögdeå, orsakade natten till lördagen stort räddningspådrag efter det han inte kom hem från en båtfärd från Avaffjärden in till Lögdeå — en resa på närmare fyra landmil.

Eriksson startade optimistiskt färden vid 16.30-tiden på fredagskvällen och trodde att han skulle vara hemma om två, tre timmar. Efter ca en timmes gång förstod han att han inte skulle hinna hem före mörkrets inbrott, beslöt att vända men fick motstopp och drev i land. Båten var av mindre typ försedd med en 8 hkr utombordare.

Försöket att starta motorn på nytt misslyckades och Eriksson fick tillbringa natten vid en eld på stranden. I gryningen kunde han reperera motorn och köra tillbaka till stugan på Drivudden och kunde så vid 6-tiden på morgonen meddela att han var välbehållen.

Hemma gick mor Agnes och pappa Fritz Eriksson och var oroliga. Vid 22.30-tiden larmades polisen. Man körde ut med en båt men gick i mörkret förbi utan att observera Eriksson och hans båt. I gryningen sattes ytterligare fyra båtar in i sökandet längs hela den långa skärgård Eriksson hade att passera. Dessutom sökte anförvanter och ortsbor. Lugnt väder rädde. Under vistelsen i land fick dock Eriksson sin båt sönderslagen av dyningar och den började ta in vatten.

Nu slutade äventyret lyckligt som

28/9 1964

28/9 1964

en varning till alla småbåtsägare att inte ge sig ut på långa färder på okända vatten och allra helst strax före mörkrets inbrott. Sansade bedömare anser det mycket outhärligt att Eriksson lyckats genomföra färden i det tilltagande mörkret även om motorn fungerat perfekt. Resan skulle, om allt gått väl, tagit fyra, fem timmar.

60 år fyller den 29 september fru Ester Andersson, Bredvik, Nordmaling, maka till framlidne jordbrukaren Albin Andersson.



Hon är född i Öre men flyttade som barn med sina föräldrar till Bredvik. Som ung innehade hon olika anställningar bland annat på sjukstugan i Bjurholm, där hon träffade sin blivande make.

Makarna hade några år jordbruk i Bjurholm, men flyttade senare till Bredvik, där de övertog ansvaret för fru Anderssons hemgård. Då maken ofta var sjuk lades en så mycket större arbets- och ansvarsbörda på henne. Men hon klarade uppgifterna på ett berömvärt sätt. Nu arrenderar hon ut sin jordbruksegendom. På högtidsdagen är hon bortrest. 28/9 1964

75 år fyller den 1 oktober förre hemmansägaren Teodor Eriksson, Rönnholm, Lögdeå.



Han är född i Rönnholm. Som ung övertog han en del av fädernehemmanet. Men den odlade arealen var ringa, födde knappt två kor. Teodor Eriksson var intresserad av jorden och kreaturen och han satte i gång att nyodla på ångarna vid hemmet. Jordbruket kom med tiden att föda sex kor och häst. Det blev med åren en välskött gård omgiven av en vacker trädgård. Teodor Erikssons intresse för trädgårdsskötsel är välkänt och han har vid flera tillfällen erhållit pris för sin trädgård.

Jämsides med sin odlargärning har Eriksson arbetat i stuveri i Rundvik - ett hårt arbete, speciellt på den tiden då det inte fanns någon väg till Rönnholm. Efter en lång krävande arbetsdag cyklade han via Lögdeå och Ava för att komma till Rönnholm.

Under en följd av år har Eriksson varit jaktillsyningsman på Kronören och själv intresserad jägare. 1960 överlät han hemmanet till ende sonen.

30/9 1964

30/9 1964

70 år fyller den 1 oktober fru Nanny Bergström, född Bagger, Hörnsjö, maka till hemmansägaren Manfred Bergström.



Hon är född i Orrböle. Syskonen var många, varför hon rätt tidigt kom ut i förvärsarbete. Till Hörnsjö kom hon i tjänst hos dåvarande hemmansägare J R Bäckström. 1915 ingick hon äktenskap med hemmansägare Manfred Bergström. Då maken ofta var borta i byggnadsarbete kom det på hennes lott att sköta gård och kreatur. Jämte hemnets och barnens skötsel, har vävning, sömnad och andra arter av handslöjd varit hennes stora intresse. Hon har deltagit i Hushållningssällskapets lin- och spinnartävlingar och där hävdats sig väl i konkurrensen.

30/9 1964

30/9 1964

50 år fyller den 1 oktober fru Ester Bäckman, född Lindfors, Gräsmyr, maka till chaufför Hugo Bäckman.

Hon är född i Stöcksjö. Som ung kom hon till Gräsmyr och träffade där sin blivande man. Där har de tidigare drivit ett mindre jordbruk vilket man dock numera har kreaturslöst. Fru Bäckman har gjort sig känd som en duktig humsor och en god mor för sina fyra barn. Sedan många år är hon aktiv inom Gräsmyrs missionsförsamling och numera studieledare inom SLS.

30/9 1964

5 blev skadade vid E 4-krock utanför Levar

Nordmaling (VK). Vid en svår krock mellan två personbilar på E 4 vid norra infarten till Nordmalings samhälle i Levar på måndagsförmiddagen skadades tre damer, därav en så svårt att utgången är oviss. Två av damerna vårdas på Örnsköldsviks lasarett. Även ett par herrar som åkte i olycksbilen skadades, dock lindrigt.

Bilen som var hemmahörande i Bonässund utanför Örnsköldsvik, kom från Nordmalings samhälle och skulle köra in på E 4 vid Levar. Bilens förare stannade upp före infarten på riksvägen, men tyvärr ett par, tre meter före gula strecket. Därigenom kom sikten mot norr att delvis bli skymd av ett par vägskyltar. Föraren av bilen inriktade sig i första hand på att invänta en bil som kom E 4an söderifrån. Just som denna passerade manövrerade övviksföraren in sin bil på riksvägen utan att lägga märke till en personbil som kom norrifrån. Föraren av denna bil, som var ensam i fordonet, upptäckte övviksbilens manöver för sent för att hinna bromsa. Genom att vrida över ratten mot vänster lyckades han dock lindra sammanstötningen en aning.

I övviksbilen satt de två herrarna fram och de tre damerna i baksätet. Vid krocken, kastades de fem huller om buller i bilen. 60-åriga fru Ester Ödling, som satt närmast krocksidan, fick de svåraste skadorna. Bland annat lungskador och revbensbrott. Hennes dotter, fru Elsa Pettersson, som satt i mitten, fick en bäckenfraktur och en del andra blesyrer. Även den tredje damen erhöill skador, dock av lindrigare art, liksom bilens förare. Samtliga fördes till Nordmalings sjukstuga för en första vård. Därifrån remitterades damerna till Örnsköldsviks lasarett där fru Ödling och fru Pettersson fick kvarstanna för vård. Jourhavande läkaren på lasarettet uppger, att det är svårt att uttala sig om utgången när det gäller fru Ödling, men att hon på måndagsförmiddag befann sig efter omständigheterna väl.

Föraren av den andra bilen, hemmahörande i Ursviken undkom utan nämnvärda skador. Han använde säkerhetssele, passagerarna i övviksbilen utnyttjade inte selarna. Båda fordonen blev mycket illa åtgångna.



Den svår ramponerade Y-bilen efter krocken. 29/9 1964

DÖDSFALL

Frans Eriksson, Rundviksverken. På måndagen avled på Nordmalings sjukstuga förre smeden Frans Eriksson, Rundviksverken. Han var 81 år och sörjes närmast av sönerna Jarl, Arne och Gullbrand Eriksson samtliga sysselsatta vid industrin i Rundvik. Svärdöttrar och barnbarn.

Eriksson var född i Olofsfors. Där började han först arbeta vid brukets jordbruk men kom senare in vid smedjan där han arbetade till sin pensionering. I Olofsfors drev han dessutom under en följd av år ett mindre jordbruk. 1947 flyttade makarna Eriksson till Rundvik där de fick en fristad hos sönerna. Eriksson blev änkeman 1958.

30/9 1964